

## Gränna 2017 Hannah Robinson

På den 15e Juli, efter två veckor av besökande hos familj i både Danmark och England, körde min mormor och morfar mig upp till Gränna för att delta i Grennaskolans Sommarskola 2017. När vi kom fram var jag, för att vara ärlig, väldigt nervös; jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, om jag skulle träffa goda vänner, eller ens njuta av de nästa tre veckorna. Men inom den första dagen insåg jag att jag inte behövde vara så orolig. Jag fick många fantastiska vänner, fick möjligheten att göra många roliga aktiviteter, lärde mig jättemycket och förbättrade mitt självförtroende när jag talar Svenska.



*Grennaskolan*

Varje dag, utan onsdagar och helgerna, gick vi i skolan från klockan 9 till 4. Lektionerna bestod av skriftlig övning och för att bygga självförtroende pratade vi med varandra och framför hela klassen. Vi blev uppdelade i två klasser beroende på vårt svenska nivå, och fick arbete som passade våra olika nivåer av förmåga. Jag fick träning på ordföljd, skillnaden genom 'de' och 'dem', satsbyggnad och dåtid, presens och futurum, bland annat. Skolan var väldigt annorlunda till det jag är van vid i Australien, t.ex. när det var varmt (20 grader eller mer), så fick vi rast för att köpa glass. Och, under lektionerna fick vi mycket tid att arbeta med de saker som vi personligen behövde förbättra. På onsdagar tog skolan oss på olika utflykter, där vi fick lära oss om Sveriges historia som när vi åkte till Vadstenas slott, och bli informerade om Sveriges natur som när vi åkte till Tåkern, där vi fick titta på och prata om svenska djur och växter. Jag känner att min svenska, både skriftligt och talat och min kunskap om Sverige har förbättrats mycket av detta sätt att lära sig.



*Vadstena Slott*

Fritiden var helt annorlunda än skolan. Efter skolan och på helgerna fick jag delta i många väldigt kul aktiviteter, med riktigt rolig fritidspersonal. Mig och mina vänner blev ganska bra kompisar med ledarna, och det gjorde att det blev ännu roligare. På helgerna gjorde vi stora utflykter, som den medeltida campingen på Visingsö, där vi gjorde ykastning, bågskytte och skjutning. Allt var jättekul, men inte något som jag vågar göra en karriär av. När vi var där så spelade vi också paintball, något som jag inte var så bra på heller, jag fick inte ens använda min pistol innan jag blev skuten i huvudet av Ragnar, en av fritidsledarna. En av det bästa grejerna vi gjorde var när vi tog bussen ner till Göteborg och åkte till Liseberg. Det regnade hela dagen och det var det kallaste det hade varit hela tiden på Grennaskolan, men det gjorde att det blev väldigt minnesvärt. Vi gick runt i en stor grupp och åkte på varenda berg och dalbana, och allt annat som fanns i nöjesparken. Allt vi hade på oss, oss inkluderade, blev jatteblöta från regnet, men det var det roligaste som vi hade haft som en grupp. På eftermiddagarna, efter skolan, fick jag göra andra grejer på fritiden, t.ex. skapa smycken, spela basket, shoppa i Jönköping, besöka Brahehus, tubing och åka vattenskidor.



*Brahehus*

Skolan, aktiviteterna och även maten gjorde Grennaskolan till en av, om inte den bästa, upplevelsen av mitt liv, men ingenting jämför med de vänner jag träffade under de tre veckorna. Vår hela grupp blev nära kompisar nästan omedelbart och stannade på så sätt hela sommarskolan. Att kunna dela skolan med 24 andra fantastiska människor gjorde upplevelsen ännu bättre, och de är alla vänner som jag vet jag kommer att ha för resten av mitt liv. Tillsammans spelade vi basket, fikade, shoppade, sprang upp för berget för att titta på solnedgången, gick in i bastun, och spelade musik. När vi inte hade några aktiviteter organiserade så var vi tillsammans, det var ett mirakel att vi inte blev irriterad med varandra. När det var dags att lämna, grät och kramade vi alla i ungefär en timme, och även lovade att försöka komma tillbaka till Sverige nästa år för att träffas igen. Jag känner mig väldigt lycklig att jag fortfarande kan träffa 4 av mina kompisar från skolan varje lördag på HSC svenskan, alla som jag kommer jättebra överens med och ser fram emot att se varje vecka.

Jag är så glad att jag har kunnat delta i Grennaskolans Sommarskola 2017. Jag är väldigt stolt över hur mycket min svenska har förbättrats, och hur mycket mitt självförtroende har växt. Jag har träffat vänner jag kommer hålla kontakt med, och redan saknar otroligt mycket. Jag fick uppleva och göra saker jag inte kan göra i Australien och för att vara ärlig, så kan jag inte vänta att åka tillbaka till Sverige och göra samma saker igen.