

Astrid och Lilly i Grennaskolan 2016

Wow! Vilket äventyr! Jag (Astrid) och Lilly är två 15-åriga tjejer som precis har kommit tillbaka från Grennaskolan, eftersom vi fick stipendium från Svenska Skolan i Sydney. Att få åka till Gränna var en gåva för livet som vi aldrig kommer att glömma. Vi träffade tonåringar från 17 olika länder. När jag och Lilly först kom till Gränna var vi båda lite pirriga för att vi hade ingen aning om vad som skulle hända under de följande 3 veckorna. Det var så intressant när alla kom in till elevhemmet och berättade vilket land de kom från. Dubai, Hong Kong och Brasilien var bland några av länderna. På andra dan i skolan gjorde vi ett skriftligt och muntligt prov så lärarna kunde dela upp oss i tre klasser beroende på vår nivå i svenska. Sen gick vi på en rundvandring i Gränna. Gränna är en väldigt fin stad som ligger vid Vättern - Sveriges näst största sjö. Platser som vi besökte när vi var på rund-vandringen var ett polkagris-kokeri, en choklad/glassfabrik och Gränna hamn.



Polkagrisar i massor

På måndagen var det tid för lektioner. Under de tre veckorna jobbade vi med att utveckla vår läsning och skrivning och vårt tal. Vi lärde oss grammatik och de olika ordklasserna. Vi jobbade också med vår ordkunskap. Vi skrev mycket i våra skrivböcker för att öva på stavning och grammatik. Vi läste också högt i klassen för att öva på vår läsning och hur vi uttalade olika ord.

Under de tre veckorna hade vi olika typer av föreläsningar om svensk historia och musik. Under den sista veckan lärde vi oss om August Strindberg och en pjäs som han skrev som heter Fröken Julie. Sen delade vi upp oss i grupper och valde en kort scen

från pjäsen som vi skulle uppföra och sedan filma. Vi gillade alla lektioner och vi lärde oss jättemycket.

Efter skolan och middagen hade vi fritid. De hade ett gym, café och spelrum som vi fick använda. Vi fick också gå själva runt Gränna och göra vad ville, t. ex. bada, spela minigolf eller vara i skate-parken. Fritidspersonalen organiserade också olika aktiviteter för oss. Några av dem var smycken (att göra smycken), plocka blåbär, göra yoga och åka och handla i Jönköping.

Varje onsdag vi hade en utflykt. Vi åkte till Torpön, Jönköping och Vadstena. Vi rodde kajak och klättrade på linor uppe i träden. I Jönköping besökte vi länsmuseum och tändsticksmuseum. I Vadstena var vi på hospitalmuseum och ett gammalt kloster byggt på medeltiden. Vi gillade alla utflykter men vår favoritaktivitet var nog linbanan på Torpön.



Linbanan på Torpön

Vi hade också utflykter på helgerna. Den första helgen åkte vi till Visingsö för att tälta. Vi tog en båt över till ön och hämtade sedan våra cyklar. Under dagen cyklade vi runt ön till olika aktiviteter, inklusive yxkastning och bågskytte. På kvällen tältade vi i stora tält vid vattnet där vi badade. Efter middagen spelade vi paintball som var jättekul. Vi fick inte den bästa nattsömnen i tälten men det var kul ändå. På den andra helgen var alla superspända för att vi skulle åka till Liseberg, en nöjespark som ligger i Göteborg. På Liseberg fick vi gå runt själva och göra så mycket som vi kunde. Jag och Lilly älskar läskiga berg- och dalbanor så naturligtvis gjorde vi den med 146m fritt fall och helix - Lisebergs allra läskigaste berg- och dalbana. Det var en jättefin dag och det fanns mycket folk där så vi fick vänta i en timme ibland för att åka på några av attraktionerna.

Skolavslutningen var i Gränna kyrka och sen åt vi en fin lunch i skolgården. Vi var ganska ledsna över att vi behövde säga hejdå till alla våra kompisar.



Gränna Kyrka

Vi skrattar och blir glada när vi pratar om Gränna och hur kul det var. Det var ett spännande och nervöst äventyr. Vi har utvecklat vår svenska, skaffat kompisar från hela världen och blivit mer mogna. Lilly och jag tycker att alla ska söka stipendium till Gränna för att det kommer att bli en upplevelse som ni aldrig kommer att glömma.

Astrid Kingsmill & Lilly Lacey