

## **Grännaskolan 2015 – Anthony Huxtable**

Grännaskolan har varit en av de bästa erfarenheterna i hela mitt liv. Från alla nya kompisar och aktiviteterna till allt kul skoljobb.

En vanligt skoldag i Gränna såg ut så här; din husförälder väckte alla 07:30 med frukost klockan åtta i matsalen. Sedan började klassen klockan 09:00, i skolbyggnaden. Efter man hade jobbade i 3 timmar hade man lunch klockan 12:00 tillbaka i matsalen. Då fick man en timme för att äta lunch och sedan fri-aktivitet fram till klockan 13:00, då man behövde vara tillbaka i klassen. Då jobbade man på i en och halv timme till, fram till 14:30. Sen hade man middag klockan 17:00. Det var sedan kvällsmat 20:30 och sen skulle man vara tillbaka i elevhemmet klockan 22:00. All tid emellan var fri aktivitet där aktivitetsledarna organiserade många olika aktiviteter. Till exempel; vattenskidor på sjön, lerduveskytte, rodd, shopping resor in till Jönköping, gym och många fler olika saker man kunde vara med på.

Men det var inte vanlig skoldag varje dag. På onsdagarna var det olika skolbaserad utflykter. Den första onsdagen (som var nog den bästa) åkte vi till Torpön där vi paddlade kanot och gick en 'high ropes course'. Veckan efter åkte vi till Jönköping där vi gick till ett museum och fick gå runt till de olika affärerna. Sista veckan åkte vi till Vadstena, en liten stad en och halv timme från Gränna. Här gick vi runt i ett stort kloster och sedan till Heliga Birgittas kyrka. Sen åkte vi till en bad plats där alla badade i sina underkläder eftersom ingen hade badkläder med sig.

Men de här utflykterna var inte de enda som vi fick åka på. Första helgen åkte vi ut till Visingsö där vi skulle tälta, men det gick inte så bra. I 6 långa timmar, i det värsta regn som finns, cyklade vi runt ön till olika aktiviteter och sedan kom vi fram till vår camping plats där vi skulle äta och sedan spela paintball. Men när grillen aldrig blev varm var vi tvungen att åka hem utan att spela paintball! Det var det värsta på alla tre veckorna. Den andra helgen blev mycket bättre, när vi åkte till Liseberg i Göteborg. Då var solen snäll! Liseberg var jättekul, till och med när man stod i kö i många timmar.

Men efter alla de här olika erfarenheter tror jag det bästa delen var alla nya kompisar som jag träffade och fick lära känna väldigt bra. Det var väldigt spännande att alla kom från olika delar runt världen till exempel Dublin, New York, Ibiza, England. Jag hoppas att jag kommer att hålla kontakt med alla och sedan träffa dem igen i framtiden. Jag måste säga en stor tack till Svenska Skolan i Sydney och framförallt till Marianne Fancelli för att jag fick chansen att uppleva den här häftiga erfarenheten.