

Min tid på Gränna :)

Alice Wensing

Tack svenska skolan Sydney! Det känns konstigt att tänka att det var bara några veckor sen att jag var i en bil på väg till Gränna. Stället som skulle vara mitt hem för dom nästa tre veckor och tjugofem andra tonåringar. Jag var nervös och tänkte hur läskigt det skulle vara. Men det var det inte! Jag klickade direkt med många av tjejerna och tjänade redan att jag skulle ha så kul. Jag hade en



“roommate”, hon hette Emma och blev en av mina bästa vänner på Gränna. Nästa dagen var första dagen på skolan, vi hade prov för att se vilken klass vi skulle vara i. Man märkte att alla var på olika nivå i svenska, några hade aldrig pratat svenska och andra var helt flytande.



Gränna är en jättesöt liten stad precis bredvid Vättern som är sveriges näst största sjö. Staden är känd för sina polkagrisar och internatskola som vi fick bo på. Grännas internatskola var väldigt fin och man fick utsikt över hela Vättern. Skolan låg precis i

mitten av Gränna. Varje Onsdag och lördag gjorde vi utflykter, vi åkte till liseberg, Campade på visingsö och var ute på båtutflykt. På första Onsdagen var vi på ett ställe och gjorde höjd bana och kanotpaddling. Vi var upp delade i två grupper och det var jätte kul. Det var roligt att se alla och lär känna varandra bättre. Läraren sa till jag, Hanna och Jessica att vi skulle paddla själva för att vi var Australiensare och skulle klara det. På eftermiddagen spelade alla Volleyboll på stranden och badade tillsammans.

På helgen var vi på Visingsö. Vi åkte i cykel



i grupper över hela ön och gjorde pil och båge, kastade yxa och Skott lyft gevär. Efter alla dom aktiviteter cyklade vi till en kyrka och åt lunch och sedan gjorde en kul lek där man skulle gå på några plankor i en grupp. Mitt lag kom sist varje gång men det var jätteroligt ändå (jag var jättedålig). Vårt campingplats var precis vi vattnet. Det fanns två tält, en för tjejerna och en för killarna. Efter vi kom till campingplatsen bådade alla och cyklade till ett ställe som vi skulle spela "paintball". Jag var lite nervös på första rundan men det var jättekul. En av camp lederna hjälpte till och var brutal och hade ingen skydd på, alla blev jätte rädda för honom. Efter paintball åt vi korv framför en brasa och sjung sånger hela kvällen och hade jätte mysigt.



Sommarskolan var intensivt. Vi alla fick hjälp av lärare med sakerna som vi tyckte var svåra i svenska som grammatik, stavning och ordföljd. Vi gjorde sommarprat och vara egna nyhetsartiklar. Sommarpraten var kul att göra, vi var tvungna att prata om något som vi hade upplevt och det var ett bra sätt att lär känna varandra.



Många pratade om väldigt personliga upplevelser och valde låtar som dom gillade. Lärarerna var jätte trevliga och snälla. På början av lektionerna hade vi föreläsningar om svensk historia och musik. Lektionerna

var jätteroliga och alla lärde väldigt mycket.



Skolavslutningen var i Gränna kyrkan. Som var byggd på resterna av den ursprungliga stenkyrkan från mitten av 1100-talet. Vi alla blev jätte bra kompisar och jag fick några av mina absolut bästa vänner. Dom här tre veckorna gick jättefort och har absolut varit det bästa grejen jag har gjort i hela mitt liv. Jag har fått vänner som jag kommer alltid ha och älskar alla som syskon. Jag visste inte hur svårt det har skulle vara att säga

hejdå. Vi sjöng i kyrkan och jag och tjejerna sjöng "jag trodde anglarna fanns". Min farmor och farfar kom till kyrkan och sen åt alla i matsalen. Jag och mina tjejkompisar åt tillsammans för sista gången. Vi pratade om hur kul vi hade haft och hur lyckliga vi var. Efter tog vi foton utanför matsalen med alla. Sen gick alla tillsammans till huset och sa hejdå. Jag grät SÅ mycket. Det var jätte svårt att säga hejdå men jag visste att jag skulle se dom nån gång i framtiden. Gränna har varit helt otroligt. Jag älskade varje minut och önskar att kursen ska gå vidare. ALLA borde göra det här!!! Tack Gränna! Tack Svenska Skolan Sydney!