

När jag hörde att jag skulle åka till Sverige och gå på Gränna Riksinternat för att lära mig svenska tänkte jag att det bara skulle vara vanliga lektioner och studier, men det var mycket mer än det.

Flyget från Sydney var långt (ca. 20 timmar på flygplanet). När jag kom dit fick jag bo hos mina kusiner i en liten stad som heter Tibro i tre veckor innan jag åkte till Gränna så att jag kunde träffa dom innan jag började skolan, och att jag blev van med att prata svenska.

När tiden kom att jag skulle åka till Gränna blev jag körd till Gränna med bil av mina släktingar. Resan tog en och en halv timma. När vi kom dit fick vi checka in hos rektorn, och sen fick vi våran husnyckel och rumsnummer för att lämna våra väskor och gå till mötesplatsen där vi skulle få höra vad som skulle hända.

Det var runt 90 elever som gick på sommarkursen och de kom från olika länder som Kina, Finland, Spanien, Hongkong, Dubai och USA. Vi hade inte träffats innan. När vi först kom till skolan fick vi möta varandra och lära oss våra namn och var vi kom ifrån i världen för att vi skulle stanna med varandra i tre veckor.

Det var mycket aktiviteter som vi gjorde på våran fritid, till exempel luftgevärsskjutning och åka båt på vattnet och använda wake-brädan. På helgerna åkte skolan ut på olika resor för att ha kul och uppleva grejer som vi kanske inte gjort tidigare. Vi åkte till Visingsö för att cykla runt ön och göra många aktiviteter som t.e.x pilbågsdjutning och använda blåspipa. Vi åkte till Vadstena för att lära oss om vad som hände i gammaldagstiden. Vi åkte också till Liseberg i Göteborg för att ha kul.

Vädret var fint hela tiden när jag var i Sverige. De var soligt och varmt och tempraturen var runt 20 till 25 grader varmt. Det var bra för vi kunde vara ute i solen och åka på många resor som vi inte kunde om det regnade.

På lektionerna var det kul att lära oss svenska på en riktig svensk skola, och det var inte bara tråkiga lektioner för vi fick göra grejer utanför klassrummet på fältstudier. Vi fick gå runt i stan och fråga folk vad dom trodde om olika grejer som t.ex vad var typisk svensk fika, och vad tyckte de om att affärer som

andvände ordet sale istället för rea. Vi fick rapportera tillbaka till fröken när vi kom tillbaks.

När det var tid att lämna skolan hade vi en ceremoni i kyrkan. Sen fick vi träffa våra släktingar och äta mat på skolgården och hämta våra packade väskor ifrån rummet och säga hej då till alla och åka hem.

Gränna var en riktigt fin upplevelse och jag skulle rekommendera det till alla som undrar om de ska åka.

Alexander Rogerson

14 augusti 2015